



Γράφει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΣΣΕΤΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τα παιδιά των φαναριών

Το σημερινό σημείωμα αφιερώνεται στο παιδί των φαναριών της Δράμας, που κρεμάστηκε στο κελλί του με τη βοήθεια του παντελονιού του. Συνελήφθη στην αρχή της εβδομάδας και επρόκειτο να απελαθεί επειδή δεν είχε «χαρτί»

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ μας σόκαρε. Επειτα το συνηθισμένο, επειδή «ο νούς του ανθρώπου συνηθίζει στο κακό» (Οδυσσέας Ελύτης). Οταν στέκομαστε, φυλακισμένοι μέσα στ' αυτοκίνητά μας μπροστά στα φανάρια ή στο κλουβί του λεωφορείου, του τρόλει και του τρένου που μας μεταφέρει, δέχμαστε την «επίθεση» των παιδιών. Άλλο ποτέ λαγούδια ή χαρτομάντηλα, άλλο μας «απειλεί» να καθαρίσει τα τζάμια του αυτοκινήτου, άλλο απλά ζητανεύει. Καθένας και κάθε μία από μας έχει οργανώσει την ώμανά του. Άλλο κάνει πάνω στον διάλειπτο γενικό πάγιο της ζωής του. Άλλος δίνει ένα κέρμα για να ξεφορτωθεί την ενόχληση ή για να βολέψει τις ενοχές του. Άλλος κλείνει το τέμα του αυτοκινήτου του. Άλλος βρίζει τα παιδιά και άλλος τα νουσεύει. Με το χρόνο, η ενόχληση έγινε μεγαλύτερη, επειδή η «επίδημία» των παιδιών του δρόμου έφτασε και στις «καλές», ακριβές συνοικίες. Εθάμπτων τη γυναικάδα της καλοπέρασης και της χλιδής. Εκεί πά, η Αστυνομία, που μέχρι τότε αδιαφορούσε, ανέλαβε να προστατεύει την ψυχική πρέμια των διακεκριμένων κατοίκων, οδηγώντας την περιοχή χρονιά 1.247 από αυτά τα παιδιά και 112 από τους γονείς τους στον εισαγγελέα.



Τα παιδιά

Τα ίδια τα παιδιά -παιδιά είναι- δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο υφίστανται το κυνηγτό και τους εξεντελισμούς. Περοτρύνονται ή πλέονται από τους γονείς τους «δουλεύουν» στους δρόμους και θεωρούν φυσιολογική άντη την «εργασία» τους. Πιστεύουν ότι έχουν καθηκόντα βοηθώντας οικονομικά την οικογένειά τους. Δεν έχουν φτάσει στην ηλικία που μπορούν να κρίνουν τους γονείς τους. Οι γονείς είναι ακόμα το παράδειγμα και το αντικείμενο σεβασμού γι' αυτά τα παιδιά.

Ενα μέσο μεροκάματο των παιδιών αυτών είναι 15.000 δρχ., όταν «δουλεύουν» στα φανάρια και γίγινει τις 30.000 δρχ., όταν πουλάνε λουλούδια ή ζητανεύουν στα τουριστικά μαγαζιά της Πλάκας ή στα πολυτελή «κέντρα διασκέδασης». Τα μεροκάματα αυτά είναι μεροκάματα του τρόμου, αφού τα παιδιά «δουλεύουν» πάντα υπό το ψυχολογικό καθεστώς των κυνηγμένου από τους «κακούς» αστυνομικούς, που πρέπει να κρυφτούν μόλις τους πάρει το μάτι τους. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά είναι υπερήφανα που μπορούν να κερδίζουν πολλαπλάσια απ' όσα ο πατέρας και η μάνα τους. Οταν μάλιστα ξεπεράσουν το «πλάνο» τους, δέχονται επαίνους και δώρα από τους γονείς. Η ψευτική αυτή ευρούμα, όμως, καταρρέει, όταν τα παιδιά φθάνουν στην ηλικία της εφηβείας των 14-15 ετών. Τότε

Οι γονείς, το σχολείο, η πολιτεία

Οι γονείς των παιδιών είναι κυρίως εσωτερικοί μετανάστες

χάνουν το «πλεονέκτημα» της πρόσκλησης της συμάθευσης και του οικοτόπου τους για την φιλάνθρωπης «πελάτες» και τα έσοδα πέρτους κατακόρυφα. Τότε παίνειν αργά για ο ποιαδήποτε άλλη λύση, εκτός απ' το νά γεννηθούν άλλα, νέα παιδιά, είτε από αυτούς τους ίδιους τους έρθοντας είτε από τους γονείς τους, είτε από όλους μαζί. Και η επιδημία εξαπλώνεται ολόνα και περισσότερο.

μετανάστες (από αγροτικές περιοχές της χώρας μας), εξωτερικοί μετανάστες και Ρομά (Τσιγγάνοι). Στη μεγάλη πλειονότητα τους είναι στράμματοι, ανεργοί, χωρίς επαγγελματική κατάταση. Δεν τους λείπουν πάντα οι αρχές της παροδοσιακής οικογένειας. Εκείνο που τους λείπει είναι ο ορίζοντας, η έννοια της προσποτικής. Εγκλωβισμένοι στην αλιμότητα του παρόντος είναι ανίκανοι να αντλήσουν τις ανάγκες του μέλλοντος και του προγραμματισμού. Βολεύουν στην αδράνεια της «λύσης» αυτής της λαθρεπιβίσης. Πολλοί αγνοούν ότι

η εκπαίδευση των παιδιών είναι υποχρεωτική. Στο σχολείο, στερούμενοι την παράδοση μας πολυπλοκούμενης κοινωνίας, και μιας ειδικής παιδείας, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πώς να χειρίστουν τις ιδιαίτεροτητές αυτών των παιδιών. Επιπλέον (και κυρίος), όταν κατ' εξαίρεση κάποια από τα παιδιά φάσσουν ως την πόρτα του σχολείου, είναι μπλάς. Συνήθως η σχολική χρονιά έχει κι άλλες άρχισε, οι τόξες έχουν γείσει, πού να τα βλαλούν. Επειτα, τα παιδιά είναι απροσάρμοστα, άτακτα, βρόδικα, κοπανατζήδες.

Αμήχανη και απούσα η πολιτεία...

ΣΤΑ φαινόμενα αυτά, η πολιτεία στέκεται αμήχανη, και γι' αυτό απόντα. Ενώ στις άλλες χώρες της Ε.Ε. λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ο θεσμός των περιφέρειων κοινωνικών λειτουργιών (street workers) που επισκέπτονται, καταγράφουν, βοηθούν και συμπαροστέκονται σ' αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους, στη χώρα μας βρισκόμαστε ακόμα στην πιλοτική λειτουργία (με λεφτά της Ε.Ε.) των «κοινωνικών ξενώνων». Θεσμού που πολύ θα πρέπει να προσέξουμε, ώστε να μην εκφυλιστεί σε είδος αναμορφωτηρίου.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δ. Πιπεργιάς, σε ερώτηση του στη Βουλή, τον Νοέμβριο 1997 δήλωσε:

«Θα ήθελα να επεισημάνω στις πέρα από μια ιδιωτική πρωτοβουλία μιας κυρίας γι' αυτά τα παιδιά, που έχει ανολόβει ένα έργο εθελοντικό, δεν υπάρχει καμιά, μα κομιστική κρατική παρέμβαση, κα-

μία κρατική πρόνοια».

Η κυρία αυτή δεν είναι άλλη από την Μυρτώ Λεμού, πρόεδρη της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση», που έχει ιδρύσει και λειτουργεί πέντε χρόνια στο «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιού και Οικογένειας». Με πολλή σεμνότητα, η Μυρτώ, κοινωνική λειτουργός, μου εξήγησε πώς δεν έχουν τίποτε άλλο από το να προσπαθήσει να μεταφέρουν στην Ελλάδα αυτά που για πολλά χρόνια έβλεπε να γίνονται στην Αμερική από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Εμπειρος γνώστης της κατάστασης, η Μυρτώ μου έδωσε όλες τις πληροφορίες που καταγράφω στο σημερινό σημείομα. Στο τέλος της συζήτησης μας, η Μυρτώ κατέληξε:

«Η χώρα μας έχει υπογράψει και επικράτησε το 1992 τη συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Από τότε, η συνθήκη αποτελεί νόμο του κρά-



τον. Συνεπώς είμαστε παράνομοι σαν χώρα και η κυβέρνηση δεν τιμά την υπογραφή της».

Διεύθυνση του «Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιού»: Πατράκου 12, Μεταξουργείο, τηλ. 5221149

